

Ο **Colwyn Trevarthen** γεννήθηκε το 1931 στο Auckland της Νέας Ζηλανδίας. Σπούδασε Βιολογία στο Πανεπιστήμιο του Auckland, έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στη Βοτανική και στη Ζωολογία με ειδίκευση στην Ηθολογία και στη Φυσιολογία. Οι πειραματικές έρευνες της διδακτορικής του διατριβής δίπλα στο δάσκαλο του Roger Sperry, ήταν σχετικές με την Ψυχοβιολογία και τον εγκέφαλο. Έδειξε ερευνητικό ενδιαφέρον για τη ρυθμική κίνηση, τη φύση, τα κίνητρα, τα είδη και τον ρόλο τους στην ανάπτυξη του ανθρώπου και κυρίως αφοσιώθηκε στη μελέτη σύλληψης και χειρισμού αντικειμένων από τα βρέφη και την επικοινωνία τους με τις μητέρες τους. Έχει πολλές δημοσιεύσεις στην ανάπτυξη του εγκεφάλου, στην επικοινωνία βρεφών και στη συναισθηματική υγεία. Το 1966 εργάστηκε στο Κέντρο Γνωστικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Harvard δίπλα στον Jerome Bruner ως Λέκτορας. Έζησε στις Η.Π.Α., στη Γαλλία, στην Αφρική, στη Μ. Βρετανία. Από το 1971 ζει μόνιμα στο Εδιμβούργο όπου εργάστηκε ως Λέκτορας Αναπληρωτής και Πρωτοβάθμιος Καθηγητής στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου. Από το 1996 είναι ομότιμος Καθηγητής της Ψυχολογίας του Παιδιού και της Ψυχοβιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου. Είναι Επίτιμος Διδάκτορας των Πανεπιστημίων του Ανατολικού Λονδίνου, του Εδιμβούργου, του Strathclyde. Είναι εκλεγμένο μέλος της Νορβηγικής Ακαδημίας των Επιστημών και των Γραμμάτων, της Βασιλικής Εταιρείας του Εδιμβούργου, πολλών επιστημονικών εταιρειών και διεθνών οργανισμών όπως ο ΟΗΕ. Έχει διδάξει ως επισκέπτης καθηγητής σε πολλά πανεπιστήμια καθώς και στο πανεπιστήμιο Κρήτης. Το 1996 αναγορεύτηκε Επίτιμος Διδάκτορας του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.